



Beleid bestuur 2023.

De vereniging bestaat nu 25 jaar. Wie had dat gedacht! Met soms vallen en heel snel weer opstaan hebben we het gehaald! En natuurlijk gaan we dit vieren!

Vorig jaar schreven we dat het Mokje per jaar 1 keer minder uit zou komen. Na een verkeerde communicatie met de drukker moesten we er toch 4 uitgeven en dat is het jubileum Mokje geworden. Maar we hadden al snel in de gaten dat één keer in de vier maanden wel erg weinig was. En door de versterking van Amelie Bos in de redactie hebben we toch dit besluit terug gedraaid en zal hij voorlopig toch 4x per jaar uitkomen.

Fanny Koomen die zich de laatste tijd steeds meer inzet voor de opvang en ook daadwerkelijk fretten opvangt, komt het bestuur versterken en ze stelt zich ook verkiesbaar. Zij gaat zich in de eerste periode voornamelijk inzetten voor de opvang en we kijken later wat er op haar pad komt. Ze heeft al diverse digitale bestuursvergaderingen bijgewoond.

Jurissa, die vorig jaar gekozen was heeft toch besloten om ons bestuur te verlaten.

Dierenasiel Amersfoort is inmiddels goed bezig met het opvangen van fretten. We hebben met hen een nauw contact. Tineke als Dierenarts en Rine als Opvang gaan er binnenkort nog een lezing geven. Ook de fretten van het asiel komen op hun verzoek ook wel eens op onze website. Dit om de mensen meer bekendheid te geven dat het asiel ook fretten herplaatst.

De cursus die wij vorig jaar op wilden starten hebben wij aan de kant kunnen schuiven. Het blijkt dus niet nodig te zijn om een cursus te volgen als je een dierenarts in je organisatie hebt. Dierenarts Tineke Deden heeft aangegeven dat ze die rol op zich wilt nemen als dit nodig mocht blijken.

Gelukkig kunnen we dit jaar de evenementen weer opstarten. Ook al blijven we daar selectief in. We krijgen soms een aanvraag van een winkel om de dag op te leuken, maar daar kunnen we helaas niet meer op in gaan. Het kost ons uiteindelijk meer energie dan dat het oplevert.

We hebben weer zin in een mooi frettenjaar!

Rine Oddens
Voorzitter